



Rampen en lijden zijn van alle tijden.

De wereld van de wijsheid behelst alles.

Voor ieders aanwezigheid geven wij een handreiking.

Verwerking van gedachten en ervaringen en ideeën

Vanuit de wereld van de Wijsheid gezien.

Hier en daar...

Lief mensenkind daar op die donkere zee,

wij geven je vanuit hier een overpeinzing mee.

Want rampen en lijden zijn van alle tijden.

En lieve mens daar op die woelige baren,
dat heb je al veel vaker ervaren.
Wanneer je wat dieper durft te voelen,
begrijp je wat wij hiermee bedoelen.
En kun je mild zijn, oordeel je niet,
respecteer je de ander in zijn angst en verdriet.

Dan werken wij vanuit hier en jij vanuit daar en in dit
samengaan versterken wij elkaar.
Want jij bent het vlammetje en wij zijn het vuur,
jij bent onze lichtdrager in dit donkere uur.

Weet dat daar waar het licht verschijnt,
de onzekerheid heel even verdwijnt: een lach, een zwaai,
een vriendelijke groet, een oprechtheid in de dingen die je doet.
Want onze hulp zit niet in grote gebaren,
zal zich niet door wonderen openbaren,
maar reist voort wanneer jij in rust kunt zijn.

Immers: de trilling van het licht is oh zo fijn.
Mensenkind, je moet door deze periode heen,
maar wees gerust, je doet het niet alleen.
Verbind je met de vlam, dan zijn wij erbij,
wordt ons gewaar, wij wandelen aan je zij.

Want wij zijn niet hier en jij niet daar, nee, wij gaan samen op pad,
wij horen bij elkaar. In het hier en daar zo innig verweven,
reiken wij jou de hand, wil jij ons de jouwe geven?

<><><>

Intro video

Zolang de mensheid aan het praten blijft zullen de emoties oplopen.

Wij spreken vanuit het wezenlijke.

Wereld van de Wijsheid is altijd in beweging.

Welkom Ik ben Leo

Medewerker voor de Wereld van de Wijsheid op aarde.

<https://www.wereldvanwaarheid.nl/>