



**Een uitnodiging aan ieder van u aanwezigheid.  
Behelst Vrijheid & Vrede**

“Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde.”  
Deze tekst, behelst de ontmoeting van wezen tot wezen tijdens de sessies.  
Spectrum behelst de energie en de mogelijkheden die ten dienste zijn voor u.

Deze ervaring verloopt als volgt.

Door een vraag te stellen, loods je wezen u er doorheen.

Dit doet men niet alleen, tijdens deze uitwisseling.

Opdat moment is deze “telefonisch - fotogesprek gaande.

Door ervaringen van wezen tot wezen stroomt ieders ontwikkeling door.  
Zo ontstaan de wezens vragen. Dit behelst vrijheid en inzicht waarvoor je  
werkelijk bent ge komen op aarden, vanuit de Bron Wereld van de Wijsheid.

Via telefoongesprek is deze foto energie mede aanwezig.

Tijdens dit gesprek vindt een uitwisseling plaats, van wezen tot wezen.

Er zijn velen mogelijkheden aanwezig voor ieders spirituele uitbreiding.

Dit ga jezelf ervaren tijdens de sessies en lessen.

Sleutel is u spirituele verandering voor ieders unieke aanwezigheid op aarde.

Tijdens een sessies ontvangt u, als dit gewenst is een sleutel.

Leraren laten u mede kennismaken met de Wereld van de Wijsheid.

<><><>

\* Tijdens de sessie en lessen is u denken niet actief aanwezig.

\* Het helder denken van u aanwezigheid, geeft rechtstreekst antwoorden.

\* U spreekt dan naar gelang ieders ontwikkeling.



Als afronding van u ervaring.

Een momentopnamen, die heeft plaatsgevonden.

Ontvangt u een overzicht. Dit kan zelfs een les worden die uzelf via u wezen kunt gaan uitwerken.

*Het is niet de kennis, ik weet het nu wel.*

Deze nieuwe ervaringen zullen door stromen via u wezen.

Dit wordt mede verzilverd aan het einde van u aanwezigheid.

"Dit vindt plaats voor dit continuüm."

Welkom

<https://www.wereldvanwaarheid.nl/telefonisch-gesprek-locatie-sessies>

\* Aanvang individuele lessen vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Leraren laten u mede kennismaken via deze meneer.

Nieuwste les ervaring tijdens u vragen over spiritualiteit en overige gedachten. Wat behelst deze mogelijkheid voor mij aanwezigheid nu.!

De mens heeft een vrijenkeus, als men zijn Taak serieus neemt.

Het wezen als oppositie voor je eigen veiligheid.

Dit behelst dat men niet meegaat met allerlei gedachten, van andere personen.

Wezen is om te leren en uit te breiden en te ervaren.

Dit pakketje of wel rugzakje

die u tijdelijke aanwezigheid voor u wezenservaringen.

Men deelt hierin mee in u tijdelijke lichaam.

U vrijheid krijgt de mogelijkheid om dit werkelijk te ervaren.

Vrede is een onderdeel hiervan.

Bent u bereid dan zijn wij aanwezig en deze meneer.

Een helpende handaanrijking, is dit ik mede naast u sta.

Elke vraag zal gezien vanuit de Wereld van de Wijsheid beantwoord worden.

Dit is voor u alleen voor dit moment. De eerstvolgende keer heeft u deze ervaring meegemaakt, en vertrouwen is u aanwezig en wezen waarin de uitwisseling heeft plaats gevonden met deze meneer. De eerste stap heeft u gezet.

De volgende omstandigheid zal zich vanuit u wezen zich aandienen.  
Geeft u wezen alle ruimte, om te ervaren of weer houdt u zich.  
Dan kiest men, voor de stilstand van de spirituele uitbreiding.  
Maar het wezen, zal ten alle tijden blijven duwen.

Dit is mede een ongemakkelijke ervaring.  
Men laat een onderdeel van u lichamelijke aanwezigheid uitgeschakeld.  
Totdat u situatie om hulp gaat zoeken. Wij leraren kennen die overvloed,  
aan mogelijkheden buiten u aanwezigheid.

Ook deze personen, zijn hiermee zichzelf aan ontdekken.  
Ineens komt er eenvoudige oplossing, vanuit u wezen via u gedachten vandaan.  
Dan kunt men er zeker van zijn, dat u werkelijk geluisterd hebt en heeft toegelaten.  
Dit is essentieel voor ieders aanwezigheid, tijdens u aanwezigheid op aarde,  
waar men ook begeeft op deze planeet.

De eenheid van lichaam en spirituele uitbreiding is gaande, totdat wezen een  
vollerbewustzijn uitbreiding heeft door lopen op aarde, mede door u bereidwilligheid.  
Vrede & vrijheid is een werkelijkheid en ervaring geworden.  
De eeuwige keuzen maker is u wezen, werkelijkheid geworden.

*De Leraren maken mede van mijn aanwezigheid gebruik.  
Om de mensheid op aarde bij te staan als dit gewenst is.*

Dit besef is de vreugde, die men zult ervaren.  
Elke twijfel van de denkkap van de mens is uitgeschakeld.  
Praten is spreken geworden, om u innerlijke woordenschat te kunne uitbreiden.

Dit vindt via de verschillende denk kappen plaats.  
U denken en praten is kap één, een praktische aangelegenheid.  
Om mede de wereld te gaan ervaren, vanuit zijn gedachten projecties  
Tijdens de school opleidingen is de bases van jezelf te kunnen onderhouden.  
Wij nodige iedereen eens uit, om kennis te maken met u aanwezigheid  
op aarde. Dan ontdekt men waarom u als mens aanwezig is  
Bij deze meneer, kunt men een afspraak aanvragen.  
Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde.”

De wereld van de Wijsheid is altijd in beweging.

*Via informatiecentrum, kunt men zich aanmelden.*

*“Voor een gesprek & lessen & sessies”*

<https://www.wereldvanwaarheid.nl/informatiecentrum>

Leo Wobben medewerker voor de Wereld van de Wijsheid.

U kunt mij bellen voor informatie  
en overige mogelijkheden.

Sessies & Lessen.

0575 571807

Zutphen.

Mijn aanwezigheid is om de mensheid  
bij te staan in welke situatie dan ook.

Ga er maar vanuit dat vreemde  
vragen niet bestaan.

Afspraak voor overige vragen.

Men kunt eens in de 10 dagen les herhalen.

Mits anders aangegeven.

\* lichaam of onbalans.

\* Genezing en Bescherming.

\* fotosessies ouders en kinderen.

\* Overigens personen.



Wereld van de Wijsheid heeft zijn schrijfstijl.

Die de eenvoud vertegenwoordigd.

De energie die deze mogelijkheid heeft

is het wezenlijke mede van deze meneer.

Die volbewust aanwezig is.

<https://www.facebook.com/leo.wobben.7>

<https://www.youtube.com/channel/UC1LIYFM1hGukneenvWU5-hA/videos>